

Nieuwsbrief Zorghuis Samen

Een nieuwe nieuwsbrief van Zorghuis Samen, u leest over wat er de afgelopen maand is gebeurd en wat er de komende maand gaat gebeuren. Veel leesplezier !

Agenda

De weekthema's voor de komende weken :

- Week 17 Week van het Koningshuis
- Week 18 Week van gedenken en herdenken
- Week 19 Week van het eten
- Week 20 Week van Pinksteren
- Week 21 Groninger Week

In deze weken passen we de activiteiten aan, die bij het thema passen.

Welkom

Een welkom voor Dhr. Mensen, hij is bij ons komen wonen, we hopen dat hij zich thuis voelt bij Zorghuis Samen.

Medeleven

We leven mee met Alka Kruiter, onze collega, en haar kinderen Janine, Harelt en schoondochter Lisette. Zij moesten in de afgelopen maand afscheid nemen van man en (schoon)vader. We bidden voor hen om kracht om dit verlies te dragen.

Verjaardagen

In mei zijn jarig :

13 mei : Sylvia Wolfs en Anja Horlings

15 mei : Ans Huttinga

25 mei : Dhr. Sonderman

We wensen iedereen een fijne dag en een goed nieuw levensjaar toe.

Vaccinatie zorgvragers

Op donderdag 15 april, was de dag, waarop de tweede vaccinatie is gezet. De dag is prima verlopen en we hebben het gevierd met een gebakje bij de koffie.



Donatie Beleeftv

In de hal van Zorghuis Samen staat een donatiekoker waar u kunt zien hoever het staat met de donatie.

Als u ook iets wilt geven voor de Beleeftv, dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL66RABO0171992962 t.a.v. S.C.J. Wolfs-Versteeg van Zorghuis Samen o.v.m. Beleeftv. U mag ook een bijdrage in de brievenbus doen bij de ingang van het Zorghuis.

Bezoek aan Zorghuis Samen

We vinden het fijn als de zorgvragers bezoek krijgen, maar door de coronamaatregelen, moeten we onze houding aan de maatregelen, die zijn aangescherpt, de bezoekers

- Zijn welkom op afspraak en niet met meer dan 2 personen per zorgvrager
- Temperatuur zichzelf thuis voor bezoek
- Zijn alleen welkom in de dagbelevingsruimte of op de eigen kamer van de zorgvrager
- Kunnen zoals nu aanbellen bij de privé ruimte, daar zal het check-in gesprek plaats vinden
- Er is een bel aanwezig in de ruimte waarmee de verzorging opgeroepen kan worden
- Zijn verplicht gedurende het bezoek een mondkapje te dragen en mogen deze alleen afzetten bij het nuttigen van een consumptie.
- Desinfecteren de handen bij binnenkomst
- Mogen vervolgens plaats nemen aan de tafel
- Zorgvrager wordt door het personeel opgehaald
- Er moet minimaal anderhalve meter afstand in acht worden genomen
- Het bezoek voorziet zichzelf van koffie en/of thee,
- Er kan gebruik worden gemaakt van het toilet, na gebruik dit graag even doorgeven aan een personeelslid, zodat deze het toilet kan desinfecteren.

Zijn er vragen of opmerkingen, laat het ons weten !

Audit

De audit die al eerder stond gepland, maar door de corona-uitbraak bij de dagbeleving niet door kon gaan, start 21 mei. Bij de audit wordt gekeken naar de geleverde prestaties aan onze zorgvragers door onze zorgprofessionals en wordt er getoetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van onze zorgvragers. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven.

Terugblik

Verschillende activiteiten passeerden de revue in de maand maart/april.

Op maandagmiddag is er wekelijks het handwerk, woensdagmiddag is er de gelegenheid om deel te nemen aan Namasté, we doen ontspanningsoefeningen en komen zo tot rust.

We zijn ook creatief bezig geweest, we maakten een tegeltje, een bloemstuk in een zelfgemaakte half ei, dit ei maakten we van gipsverband, we maakten sieraden enz.

Ook speelden we spellen, zoals levend ganzenbord, op vrijdag 23 april spelen we de Koningsspelen en was Zorghuis Samen oranje versierd. We sjoelden, speelden klompjesgolf, bekertjes gooien, koekhappen enz., kortom een leuke en een geslaagde dag ! We hebben zelfs een brief naar onze Koning gestuurd met de allerbeste wensen vanuit Zorghuis Samen. We hopen een reactie terug te krijgen en we hopen u dat in de volgende nieuwsbrief te kunnen laten zien.

Verder zijn er verschillende speurtochten uitgezet door het Zorghuis en hebben de mensen hun beweging gehad.

We hebben in de afgelopen maand ook een bijbeluurtje gehad onder leiding van Bettine, het verhaal van de verloren zoon. De vraag was wie de echte verloren zoon nu eigenlijk was, de zoon die wegliep en weer terugkwam of de zoon die jaloers was ?? Een fijn uurtje met 5 dames.

Fotohoekje

