

# Weekkrant

## Inleiding

De oranje versiering kan weer de kast in, het EK zit er voor Nederland helaas op. Het thema van de afgelopen week was zomer en daar hoorden zomerse activiteiten bij. We speelden een zomers ganzenbord, maakten een zomerse woordzoeker en een zomerse bingo. Een gezellige week, we hebben met elkaar genoten.



Het weekthema voor de komende week is : bloemen. Wie houdt er nu niet van bloemen ? Het staat gezellig, ze ruiken lekker, je wordt er vrolijk van....We hopen op een fleurige, gezellige week.

## Jarigen

28 juni hoopt Tanja Zomer haar verjaardag te vieren. We wensen haar een fijne en een gezellige dag toe.



## *Telefoonnummer*

Vanaf heden is de dagbeleving van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 06-82758999 van 9:00 – 16:00 uur. Als u buiten deze tijden contact wilt opnemen met Zorghuis Samen, kunt u bellen met Sylvia op 06-21412765.

## *Gedicht*

Honderdduizend bloemen

Honderdduizend bloemen,

in een grote groene wei.

Alle bloemen kleuren prachtig,

maar de aller mooiste dat ben jij.

Dat kleine bloemetje,

aan de rechter zijkant.

Die zich langzaam ontknopt,

uit het diepe zwarte zand.

Alle honderdduizend bloemen,

groeien langzaam in de wei.

Maar er staat een uniek bloemetje tussen,

en dat speciale bloemetje dat ben jij.

*Kleurplaat*



## *Bloemenquiz*

1. Deze bloem herinnert aan loon voor verraad.
2. Lid van de Koninklijke familie.
3. Denk vooral veel aan mij.
4. Bloem in een prinselijk knoopsgat.
5. Vulling voor het bed van een heilige vrouw.
6. Een bloem met een zuivelproduct.
7. Een roos met een ferme tik.
8. Hoofddekseel van een geestelijke.
9. Een voorjaarsbode op wintergrond.
10. Een buitengewoon ijverig meisje.
11. De beker van de hogepriester uit het oude Testament.
12. Het is niet voor de regen, maar het staat goed in de vensterbank.
13. De naam van dit bloempje is gelijk aan de naam van een dier waarvan men ooit vermoedde dat hij kindertjes bezorgde.
14. Deze bloem moet je in het oog houden.
15. Rugzak van een schapenhoeder.
16. Vader is een heel eind weg.
17. De larve is aardig voor mij.
18. Een bloem om op te schieten.
19. Het koppig dier wil niet horen.
20. Een lichaamsdeel van een dier maar pas op, trek het niet aan.
21. Onze grootouders werden hier blij van.
22. De dwaas zette op hoge toon de bloemetjes buiten.
23. Deze struik is een kledingstuk van mezelf.
24. De bloem van het orkest.
25. Een ruimhartige behandeling van een bloem.
26. Vrij door deze planten.
27. Een plant met de naam van een gepeld diertje.
28. Welk hoofddekseel is van een hoge geestelijke
29. Een bloem die u doet denken aan de wijzen uit het oosten
30. Met de jaarwisseling steken we die af.

